

KERST

IK BEN LANG BLIJVEN ZOEKEN
NAAR MIJN MAMA VAN VROEGER.



IK BLEEF HOPEN OP EEN REACTIE,
EEN BLIJK VAN HERKENNING.



iets.



Mij HEAKENDE ZE ALS EERSTE
NIET MEER. ZE WAS OOK ALTIJD
BOOS OP MIJ.



Waarom weet ik
niet. Ik kon het haar
niet meer vragen

EERST PROBEERDE IK DE
STILTE TE VULLEN.



DOOR ZELF TE PRATEN,
HERINNERINGEN OP TE HALEN.



Toen gingen
we naar zee.

MAAR HOE MEER MAMA
VERDWEEN,



HOE MINDER IK WIST HOE IK
NOG EEN DOCHTER KON ZIJN.
WAT KON IK NOG BETEKENEN?



Wie ben
jij?

MAMA WAS VROEGER ALTIJD
PIEKFIJN GEKLEED, PERFECT
OPGEMAAKT IK KON HAAR
NOG VERZORGEN,



HAAR WEER MOOI MAKEN
ZOALS VROEGER.



Rustig
maar,
mama.

HAAR HAAR TROTS TERUG
GEVEN.



Kijk eens
hoe mooi
je bent.

ZE LEEK HET FIJN TE
VINDEN.



MIJN DOCHTERS KOESTERDEN
GEEN VERWACHTINGEN.



Halloooo!

Omaaa!

ZE DEDEN GEWOON WAT ZE HET
LIEFSTE DOEN: ZINGEN



Oma, we hebben
een nieuw
liedje ge-
leerd.

Wil je het
eens horen?

ZONDER HET BEWUST TE PRO-
BEREN, DEDEN ZIJ WAT IK NIET
KON:



Ooooooh den nenboom,
Ooooooh den nenboom...

HAAR TROOSTEN MET KERST-
LIEDJES IN DE WINTER, LENTE,
HERFST EN ZOMER.

